

Opgaver for hele klassen

Find – scan – lyt – notér – undersøg - fotografer!

Fællesmonumentet for lokale faldne

Midt i Gravlunden står et stort mindesmærke for de esbjergensere, som mistede livet pga. Anden Verdenskrig. Her ses deres navne og et bronzerelief med en discipel, som varsomt fører de afdøde ind i himmerige. Personerne er ikke begravet her, de mindes blot.

Notér:

1. Hvor mange esbjergensere døde?
2. Hvilke årsager lå bag dødsfaldene? Fortæl om skæbnerne bag navnene.

De allierede soldaters grave

Gravlunden er den største gravplads for allierede flyvere i Skandinavien – i alt 271 omkomne. De allieredes grave er markeret med hvide granit-sten. Ved det store hvide kors "Cross of Sacrifice" fortælles historien om Commonwealth-gravstenene, som er identiske over alt i verden.

Notér:

1. Hvorfor har man valgt, at alle gravsten skal være ens?
2. Hvilke lande kom de allierede soldater fra? Kig på stenene.

De tyske krigs- og flygtningegrave

I den tyske del af Gravlunden ligger soldater fra den tyske værnemagt, tyske flygtninge samt russiske fanger begravet. Deres gravsten er grå granit-kors.

Notér:

1. Ved det store sorte kors fortælles historien om de tyske grave. Hvorfor har man valgt en meget enkel og minimalistisk form på kors og gravsten?
2. Hvem passer gravene i dag?

Ved nedgangen til den tyske gravplads ligger 82 tyske flygtningebørn i alderen 0-6 år. De var en del af de mere end 200 000 flygtninge, som strømmede til Danmark i slutningen af krigen.

Notér:

1. Find navnet på det yngste, døde spædbarn. Overvej, hvorfor det har været umuligt at finde historien om blot ét af de døde børn.