

REFORMATIONEN

Personerne i afsnittet om Reformationen

Lisbeth – Har en kro i Ribe	Anne – Fiskerkone
Ida – En adelig dame	Sophie – Rig købmandsenke
Las – Idas tjener	Eissenfresser - Soldat
Kirsten – Idas tjenestepige	Per - Sømmand
Ole - Sømmand	Susanne - Stances tjenestepige
Grobrian - Soldat	Niels - Fisker
Magda – Bondekone fra Seem	Stance – Har en lille krambod
Wolle – Stances krambodssvend	Bramming - Vægter
Lucifer – En djævel	Marthe - Jordemoder
Hr. Engelbrecht - Præst	Dr. Martinus – Medicus i Ribe (læge)

Følgende personer står og snakker med hinanden to og to:

Lisbeth og Anne.
Ida og Sophia.
Las og Eissenfresser.
Kirsten og Per.
Ole og Susanne.
Grobrian og Niels.
Magda og Stance.
Wolle og Bramming.

Lucifer: Menneskeslægten skifter tro. Ha, ha, så kan mine torne gro.

Lisbeth: Og Morten Stodderkonge så sidste nat en stor galge på den vestlige himmel.

Anne: Niels så den også – det skal jo betyde død.

Ida: Og i København har man lige set en fugl, der var ligeså stor som en drage.

Sophie: Hvor store kan de drager blive?

Ida: Omtrent dobbelt så store som heste, og så spruder de ild.

Sophie: Man har svært ved at tro det.

Ida: Det er ganske vist. Og har du måske set en solsort gøre det samme.

Sophie: Nej.

Ida: Der kan du selv se.

Eissenfresser: Og blodet silede henad gaden omme ved Tårnborg.

Las: Kan det have sin rigtighed?

Eissenfresser: Søren Feldbereder så det selv, og jeg så blodet på hans støvler.

Kirsten: Og pludselig var vores øl surt, og fra tøndene kom der mærkelige lyde.

Per: Det lyder uhyggeligt.

Ole: I Amsterdam viste der sig en sort sky med brændende flammer, og den drev her henad.

Susanne: Jeg er så jeg ryster. Ole Samsøe, hvornår tror du, den kommer her.

Grobrian: Hvad siger du, der var i nettet?

Niels: En ål på størrelse med en hval.

Grobrian: Vis mig den, og jeg slår den ihjel.

Niels: Det må være et jærtegn.

Magda: Vi hører så mange uhyggelige historier herinde fra Ribe.

Stance: Du må hellere skynde dig at få din handel gjort. Kom med ind i min krambod.

Bramming: Jeg synes, folk ser så oprevne ud.

Wolle: Det er alle disse grimme varsler og jærtegn.

Lisbeth: Noget godt kan de aldrig betyde.

Anne: Måske kommer der hårde vintre, så Niels ikke kan komme ud at fiske.

Ida: Måske får vi krig.

Sophie: Så er det om at have lageret fyldt op.

Las: Måske det varsler om uheld i i kærlighed?

Eissenfresser: For alle tilfældes skyld vil jeg slibe mit sværd.

Kirsten: Byen vil brænde.

Per: Så kom ned til os på Skibbroen. Der er du i sikkerhed.

Ole: Vi har jo før hørt om store menneskedrukninger.

Susanne: Og jeg kan ikke engang svømme.

Grobrian: Det varsler om græsselige mord.

Niels: Som da herredsfogeden slog Anders Klyne ihjel, eller da guldsmeden dræbte en pebling.

Stance: Nej, det er uden tvivl pesten eller spedalskhed – vi dør!

Magda: Det er livsfarligt at være i Ribe. Lad mig komme hjem til Seem.

Wolle: Det kunne betyde vandflod.

Bramming: Ak de vandfloder! De splitter jo byen ad.

Hr. Engelbrecht og dr. Martinus kommer.

Martinus: Almuen synes noget urolig.

Engelbrecht: Den frygter Djævelen og med god grund.

Lucifer kommer og henvender sig til hver enkelt. Han hvæser dem lige ind i hovedet, og de bliver meget bange og farer sammen, osv.

Lucifer: Du er dødsens dr. Martinus.
Ha Lisbeth, Las Bøvl bliver vært på din kro.
Fiskene dør i åen, Anne.
Hovmod står for fald, bitte Ida.
Vær ikke så høj i hatten, lille Sophie.

Sophie: Pak dig væk. Jeg må hjem og have sat lås for pengeskabet. *(hun går)*

Lucifer: Eissenfresser, du mister din højre arm.
Du vil blive ramt af ligfald, Kirsten.
(til Per) Du drukner.
Ole, du falder ned fra masten.
Haha Susanne, dig tager jeg med til Helvede.
Du mister din næsetip, lille Grobrian,
og Niels du får koldbrand i låret.
Magda, du kommer aldrig hjem til Seem.
En tyv stjæler alle dine penge, Stance, og tyven bliver aldrig fundet.
Du er dødsens Wolle, og Bramming, du får en byld for hver en sjæl, du har smidt i Finkeburet.

Engelbrecht: *(med høj røst)*
Vogt jer! Djævelen er alle steder!

Lucifer: *(til præsten)* Haha haha *(han går)*

Harald Trommeslager:
Hos Sophie Bruun salig Mads Peder Frischses fås i dag fint klæde fra Flandern. Hans majestæt kongen befaler, at den, som plejer omgang med Djævelen, skal dø på bålet.

Alle benægter at have set Djævelen.

Hr. Engelbrechts prædiken: *(Lucifer står i baggrunden og morer sig)*

Vogt jer for Djævelen!

Jesus Kristus er ikke længere det uskyldige barn på Himmeldronningens, som menneskene sagde. Nu er han vokset til Frelseren på korset.

Men han har en modstander, og det er Djævelen, selveste Lucifer, mørkets fyrste!

Nu hans magt sluppet løs. Som tusinde katteøjne gnistrer det nu fra hver en krog.

For ved I, hvor mange hjælpere han har?

Jo, en meget klog mand i Tyskland har regnet ud, at der findes 2 trillioner, 665 milliarder, 866 millioner, 765 tusinde og 664 smådjævla.

Og de lurer alle.....på jer.

Men Kristus kan frelse jer – ikke fordi I gør gode gerninger – I skal bare tro på ham, bede tit og gå flittigt i kirke.

Jeg prædiker på søndag i Sct. Catharina kirke – og det er om morgenen klokken seks.

Amen.

Alle er rystede.

Niels: Det var nu nemmere, da vi havde den gamle tro.

Sophie: *(der er kommet tilbage)* Ja, da kunne man skrifte sine synder, give en skilling og så var man fri for skyld og kunne gå fra kirken med god samvittighed.

Stance: Samvittigheden er det værste.

Lisbeth: Og klostrene tog sig af de syge og fattige. Nu render de rundt og forstyrrer os.

Ida: Bed for mig hr. Engelbrecht. I skal få en daler for det.

Engelbrecht: Du skal ikke give mig penge...ikke nu. Og i hvert fald ikke her midt på gaden.

Anne: Og dengang kunne man bede til den hellige jomfru eller Sankta Clara, hvis der var noget.

Stance: Og de var ligesom nemmere at snakke med. De var mere almindelige.

Grobrian: *(til Eissenfresser)* Så du også Djævelen?

Eissenfresser: Jeg! Nej da.

Kirsten: Og alle de smukke statuer i kirkerne.

Susanne: Ja, og de gyldne altre.

Lisbeth: Og de store kirkefester med marked, så enhver kunne tjene en skilling.

Las: Alting var bedre under den gamle tro.

Marthe jordemoder kommer.

Marthe: Hjælp hjælp! Jeg har lige set Lucifer, selveste Djævelen – han kom gående nede ved Skibbroen.

(Grobrian og Eissenfresser farer hen og holden hende fast)

Giv slip! Slip mig!

Grobrian: Vi har fanget en heks.

Eissenfresser: Hun lugter ikke godt. Hun lugter svedent..

Per og Ole: På bålet med hende. På bålet med hende.

Bramming: Ja, men først skal hun på Rådhuset og tilstå.

Engelbrecht: Tilstår du at have set Djævelen?

Marthe: Ja, ham selv, lyslevende.

Engelbrecht: Ryst I mennesker RYST!

Per og Ole: Brænd hende,

Engelbrecht: Hvordan så han ud?

Marthe: Hh, det var ham med horn og hale og hele udstyret.

Engelbrecht: Lugtede han af svovl?

Marthe: Ja huha.

Niels: Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at Djævelen var en kvinde.

Engelbrecht: Her er ingen tvivl mulig. Straffen er over os.

Alle de andre: Brænd hende, brænd hende.

Sophie: Jeg så også Djævelen.

Alle de andre: Det gjorde vi også.

Engelbrecht: Det er sandelig svært at være præst her under den nye tro. Der er meget at gøre.

Så I virkelig Djævelen?

(Lucifer kommer)

Engelbrecht: *(trækker et kors frem og maner ham bort. Det går langsomt)*

Jeg byder dig, du mørkets fyrste, pak dig bort!

Lucifer: Ha, jeg skal komme efter dig, din lede præst.

Engelbrecht: I Jesu navn.....Vig bort Satan!

Lucifer: Hold det kors for dig selv, Helligpeder.

(til slut viger Lucifer bort)

Bramming: Før så Marthe til Rådhuset.

Sophie: Hov hov, vent lige.

Martinus: Hvem skal så tage sig af de fødende?

Bramming: Det kunne I jo dr. Martinus.

Martinus: Hvem mig!.....også de fattige.

Bramming: Ja, også de fattige.

Martinus: Jamen det har jeg slet ingen forstand på.

Susanne: Nej, det siger Geske Knivsmeds også.

Sophie: Slip nu Marthe fri.

Alle: Lad hende gå.

Bramming: Skal der så ingen hekse brændes! I er jo skyldige, hele bundtet!

Alle: Slip hende fri.

Bramming: Hvad siger I, præst.

Engelbrecht: Det er ikke let at være præst.

Bramming: Skal hun slet ikke på bålet.

Engelbrecht: Joh, det burde hun jo.....Men slip hende.

Alle jubler.

Bramming: Der er ingen orden på nogen ting mere.

Lucifer: Evangeliet sejrede stort i Norden, så nu er jeg manet i jorden.